

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με τη λήξη της Θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε προκύψει από τις εκλογές του Απρίλη του 2012, και του οποίου είχα την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, τα μέλη του Συλλόγου Πτυχιούχων Οικονομικών Υπαλλήλων, εξαιτίας της απροθυμίας/άρνησης των πλέον ικανών, έμπειρων και μαχητικών συναδέλφων να ασχοληθούν με τα κοινά, βρέθηκαν μπροστά στην ορατή απειλή της διάλυσης του Συλλόγου λόγω αδυναμίας ανάδειξης συνδικαλιστικών οργάνων.

Η διετής Θητεία του τότε απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου (2012-2014) είχε, όπως κρίθηκε από όλους σας, θετικό απολογισμό, ωστόσο αυτό έπρεπε να παραδώσει τη σκυτάλη εκκρεμών θεμάτων για άμεσο χειρισμό σε ένα επόμενο, αγωνιστικό και δυναμικό συνδικαλιστικό σχηματισμό, δυνατότητα που εκείνη τη χρονική στιγμή διαγράφηκε ως εξαιρετικά δυσχερής.

Η κρίσιμη συγκυρία των επερχόμενων μεταρρυθμίσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απότοκος μεταξύ των άλλων και του επικείμενου ενδεχόμενου αποκρατικοποιήσεων περιφερειακών αερολιμένων και συρρίκνωσης του εργασιακού αντικειμένου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, επέτεινε και ακόμα επιτείνει την ανάγκη δυναμικής συνδικαλιστικής παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα, υπηρεσιακό, συνδικαλιστικό, πολιτικό.

Σε ότι με αφορά, αντιλαμβανόμενη τη ζωτική σημασία της ισχυρής συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, εκείνη τη χρονική στιγμή συμμετείχα στις εκλογές του Ιουνίου του 2014 και αναδείχθηκα πρόεδρος του Συλλόγου, προκειμένου να προκύψει ένα διάδοχο συνδικαλιστικό όργανο, που με την εμπειρία του προηγούμενου και το δυναμισμό του νεότερου, θα ανταποκρινόταν στις εξελίξεις. Ωστόσο, έχοντας, παράλληλα με τη συνδικαλιστική, υπηρεσιακή πορεία σε εξέλιξη, είχα πληροφορήσει το διοικητικό Συμβούλιο, ήδη από τη συγκρότησή του σε σώμα, για το ενδεχόμενο της παραίτησής μου πριν από την παρέλευση της Θητείας του οργάνου, σε περίπτωση ενδεχόμενης υπηρεσιακής μου εξέλιξης που θα καθιστούσε ασυμβίβαστο στο πρόσωπό μου το αξίωμα του προέδρου του συλλόγου.

Εξαιτίας υπηρεσιακής μου μεταβολής που καθιστά αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλω στο Σώμα και στο Σύλλογο την παραίτησή μου και ζητώ την ανασυγκρότηση του οργάνου με την πεποίθηση ότι από τη δημοκρατική αυτή διαδικασία θα προκύψει ένα ακόμα δυναμικότερο σχήμα, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής συγκυρίας.

Θεωρώ δεδομένο ότι το κάθε είδους άυλο κεφάλαιο που διαθέτω, γνωστικό, υπηρεσιακό, αγωνιστικό, τίθεται διαρκώς και αδιαλείπτως στη διάθεση των συναδέλφων μου Οικονομικών.

Σας ευχαριστώ.

Στέλλα Μνηματίδου.